

## De Brink: Visie op de viering van Sint

De beleving van Sint wordt door leerkrachten verschillend ervaren. Voor de een is het een magisch feest vol verrassingen en gezelligheid, voor de ander is het een periode van stress en aangesproken worden op meningen en de eigen identiteit. Doordat het speelt voor leerkrachten, kunnen we aannemen dat het ook voor kinderen niet allemaal een stressvrij feest is. Dat willen we niet en daarom zijn we in gesprek gegaan met ouders en leerkrachten over de Sintviering op de Brink. We willen het een inclusief feest maken voor iedereen.

## Hoe we de Sint viering een inclusief feest kunnen maken voor iedereen:

De Sintviering op de Brink gaat over een gezamenlijke viering, waarin de kinderen centraal staan. We vieren de Sint rond de volgende waarden

- de kracht van geven
- dankbaarheid
- je gezien voelen

We vieren de Sintviering samen waarbij we per bouw kijken hoe we deze waarden kunnen laten doorklinken. We willen de viering met aandacht, blijdschap en ruimte voor verrassingen/verwondering neerzetten.

## Wat willen we de kinderen meegeven?

- De waarde van samenzijn, samen met elkaar vieren en saamhorigheid (op het plein)
- Dankbaarheid als tegenwicht van onverschilligheid of vanzelfsprekendheid
- Ervaren van het plezier van iets aan een ander kunnen geven
- Blijje kinderen en dat heeft weer een positief effect op volwassenen
- Het gevoel van een geluksvogel zijn, je gezien voelen en speciaal zijn
- Het je kunnen verplaatsen in een ander, onvoorwaardelijke aandacht geven zonder er iets voor terug te verlangen

## Educatief aspect rond de Sint viering

In de midden- en bovenbouw willen we de Sint viering op een educatieve wijze ook historische context geven door middel van verhalen en filmpjes. Het gaat om de context van het feest en de tijdsgeest waarin bepaalde platen en afbeeldingen meer en minder passend zijn. Daarbij wordt meegenomen wat de positieve waarde van het Sinterklaas verhaal zijn zoals het weggeven van cadeautjes op je eigen verjaardag. We willen de geschiedenis niet uitwissen, maar er juist van leren en daarom nemen we dit educatieve aspect mee.

## Praktische uitwerking

We komen uit op een viering zonder Sint en Pieten op school. We vormen het Sintfeest stap voor stap, we kijken elk jaar weer opnieuw hoe we het Sintfeest voor iedereen een feest kunnen maken. Dit neemt een groot deel weg van de druk/stress bij collega's, kinderen en ouders. Ook haalt het ons uit het debat van goed en fout. Het brengt ons dichterbij de waarden die voor ons centraal staan tijdens deze viering. We nemen de kinderen mee in deze veranderingen door middel van een verhaal waarom Sint niet op school kan komen, door bijvoorbeeld een brief voor te laten lezen en alle leerlingen te betrekken bij het verhaal op 5 december. En door bijvoorbeeld op een spannende en geheimzinnige wijze samen cadeautjes te zoeken. De draaiboek van het Sintfeest wordt hier op aangepast.